

**Bezoekadres:**  
Eykmanlaan 1  
3571 JE Utrecht

**Samenkomst:**  
Zondag 9:30 uur  
Pauze circa 10:45 uur  
Woordbediening circa 11:00 uur

**Bidstond:**  
Woensdag oneven weken  
20:00 uur

**Email:**  
info@eykpunt.org

**Post:**  
Gert Boven  
Remus 13  
3962 KT Wijk bij Duurstede

**Telefoon:**  
0343-591920



'T EYKPUNT UTRECHT  
VERGADERING VAN GELOVIGEN

WIE

WAT

WAAR

[www.eykpunt.org](http://www.eykpunt.org)

# Wij heten u van harte welkom!

**Wij vormen een klein stukje van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.**

**Wij geloven in God als onze Vader en Jezus Christus als onze Verlosser.**

Op zondagmorgen komen we als gemeente bij elkaar. In het eerste deel van de dienst aanbid-den we God en vieren we het Avondmaal. Na de pauze staat verkondiging van een gedeelte uit de Bijbel centraal.

We willen ons in de diensten laten leiden door de Heilige Geest. Geïnspireerd door die Geest geven we met elkaar vorm aan de samen-komst, bijvoorbeeld door het opgeven van liederen of het uitspreken van gebeden, het lezen van Bijbelgedeeltes of het geven van een getuigenis.

Ook door de week ontmoeten we elkaar bij diverse activiteiten, zoals bij de bidstond, de Bijbellessen voor de jeugd en op de huiskrin-gen.

De Bijbel is voor ons het Woord van God. God heeft ons zo lief gehad dat Hij zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Doordat Hij aan het kruis gestorven is, kunnen wij weer een relatie met onze Schepper opbouwen. God is onze Vader, de Almachtige.

Jezus Christus is onze Redder en Koning van ons leven, Hem volgen wij na. We laten ons vervullen met de Heilige Geest. We streven naar eenheid met allen, die Jezus Christus lief hebben.

Onze gemeente is gericht op het navolgen van de wil van God in deze tijd. Kern daarvan is om God lief te hebben boven alles en van onze naaste te houden zoals van onszelf. We zetten ons actief in voor de bouw van Zijn Koninkrijk.

Het Avondmaal wordt in onze gemeente weke-lijks gevierd. Als u gedoopt bent, met Christus leeft, en er in uw eigen gemeente geen belem-meringen zijn om aan het Avondmaal deel te nemen, dan bent u welkom om actief aan onze dienst deel te nemen. U kunt dan met ons het Avondmaal vieren, een gebed uitspreken, een lied opgeven of een Bijbelgedeelte lezen.

Wij dopen (jong-)volwassenen als zij een bewuste keus gemaakt hebben om Jezus te accepteren als Heer van hun leven.

Onze gemeente heeft geen vaste voorganger, onderwijs uit de Bijbel vindt plaats door broe-ders van binnen en buiten onze gemeente. Een oudstenraad geeft onder het gezag van Jezus Christus leiding aan onze gemeente. We zijn een regiogemeente en aanwezigen komen uit Utrecht en omliggende plaatsen.

Hebt u vragen?

Spreek de leider van dienst aan!

Crèche

Voor de klei-  
ne kinderen  
is er tijdens  
de dienst  
opas.

Zondagsschool

Voor kin-  
deren in de  
leeftijd van  
de basis-  
school is er  
buiten de  
schoolva-  
kantie zon-  
dagsschool  
tijdens het  
tweede  
deel van de  
dienst.

Gebed

Er is altijd  
iemand  
beschikbaar  
om met u  
te bidden;  
voelt u  
zich vrij dit  
gebed te  
vragen.